

# Uppsala Nygata Tidning.

→ S VÄDRET A36

SENASTE NYTT: UNT.SE

TEL: 018-478 00 00

## SÖNDAG



DETALJER. Hanna Säfström sätter färg på 1700-talet.

FOTO: PEDEL FÖRHANSSON

LINNÉ Museum  
får fräsch yta A18

Är det roligt att tävla i kunskap B9

Är det konst från Mellanöstern vara politisk? B6

"Vi måste agera"



# "Det är alltid kul att hålla på med gamla kulturhistoriska jobb, och vår målsättning är hög: ingen museibesökare skall kunna upptäcka med blotta ögat att Linnés nya spis är fejkad."

**N**är Linné och hans stora familj flyttade in i huset som nybliven medicinprofessor år 1743 hade det redan 50 år på nacken. Huset byggdes 1693 som bostad för professorn i medicin vid Uppsala universitet. Inneshavaren var även Uppsala akademiträdgårds – dagens Linnéträdgård – förständer. I 45 år bedde Carl von Linné i Botaniska huset, som det då kallas – samtidens internationella centrum för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Det blev Carl Hägleman, annars mest känd för Domkyrkans "Härlemanska huvar", som fick ta hand om renoveringen. Han byggde om huset radikalt. Den ljusa övervåningen reserverades för Linnés vetenskapliga arbete och blev Uppsala universitets institution för medicin och botanik. Här fanns Linnés studerkammare, föreläsningssal och bibliotek. Från studerkammaren hade han utsikt över trädgården och kunde följa årtidernas växlingar. Vid sitt skrivbord satt han och författade sina revoluzzerande skrifter, gjorde vetenskapliga fälttagelser och skrev brev till sina lärjungar som fanns utspridda över hela världen. Till huset på Söderbäcksgatan anlände en monsatt ström av utrikes försändelser med frön, planter, skisser, teckningar och till och med djur. Linné själv verkade nöjd med ombyggnaden och han beskriver i en anteckning huset som "ett ganska täckt palais, byggt av Academien".

Husets mörkare bottenvåning var familjen Linnés privatbostad. Där häckade hustru Sara över hushållet och barnen: Carl, Elisabeth, Sara Magdalena, Lovisa, Sara Christina och Sophia. Sonen Johannes dog redan vid tre års ålder.

**MÅGOT ÅRTIONDE EFTER** Linnés död förändrades husets funktion. Det blev nu i stället tjänstebostad åt universitetets director musices, som ansvarade för musiken vid universitetet. Den siste director musices i huset var Hugo Alfven som bodde här mellan 1910 och 1935 tillsammans med hustrun Marie Kröyer. Makarna valde att ha bostadsdelen på övervåningen, där Alfven hade ett speciellt kompositionsrum. På bottenvåningen höll han sina repetitioner med Akademiska Kapellet.

Mellan 1935 och 1937 gjordes en stor byggnadsantikvarisk undersökning och restaurering av huset, som sedan invigdes till Linnémuseet. Själva trädgården hade redan tidigare restaurerats av Svenska Linnésällskapet. De ansvariga för hustrenoveringen hade den gången god hjälp av en mångårig 1700-talsföremål och byggnadsdetaljer som hittades som fyllning i trossbotten. Genom att flera av Linnés ättlingar fanns med bland sällskapets grundare återbördades deras ärvda Linnésamlingar till fadershuset.

Bland de föremålen kan nämnas Gustav Lundbergs Linnéporträtt från 1753, Linnés kläder, möbler, Nordstjärneservisen och linneaserviserna. I biblioteket och studerkammaren finns vetenskaplig utrustning och Linnés medicinska, liksom den anteck-



**DRÖMJOBB.** Dekorationsmålaren Hanna Säfström har inspirerats av arbetet med Linnémuseet och skulle vilja åka land och rike kring för att dokumentera 1700-tals tapeter.

ningsbok han använde under sin lappländska resa.

Carl von Linné ansåg själv att rum borde klidas med mångfärgade tapeter för att "förenja sätnet", och han skulle sannolikt uppskatta de nytillverkade handmålade tapeter som i dag pryder Linnémuseets väggar, och är handgjorda på 1700-talsmåner.

Den nya renoveringen av huset startade förra sommaren med fasadrenovering, och är den grundligaste och mest omfattande som gjorts sedan museets tillkomst. Under hösten och vintern har hantverkare med speciella kunnskaper, körtsigata med gammaldags tekniker och material, instagit huset.

Snickerierna har målats med linoljefärg, väggarna har putsats med kalkfärg och frisen i trappan har målats för att ge sken av att vara i sandsten. Alt arbete har regelbundet gjorts av intensiva arkivstudier och avsiktlen har varit att väcka 1700-talsinteriörerna till liv igen, med hjälp av de färger, material och tekniker som var brukliga då. Målet har också varit att visa mer av husets funktion som bostad för familjen Linné – ett övre medelklasshem i 1700-talets Uppsala.

**BAKOM RENOVERINGEN** finns åtta hantverkare som specialiserat sig på äldre tekniker och material.

Hanna Säfström är dekorationsmålare och har målat flera av rumstapeterna.

– Vi har jobbat nära museiledningen och Statens fastighetsverk. Det har varit viktigt att tänka mycket på färgsättningen så att den harmoniseras och binder ihop rummen i huset till en enhet, säger hon.

Arbetet i Linnémuseet startade i augusti förra året och skall vara avslutat i maj. Men det första rummet fick sina nya tapeter redan 2003, berättar Lennart Tjernberg, som målade dem.

– Man hade hittat ett tapetfragment i grannhuset, där en av Linnés döttrar bodde. Det blev min förlaga.

Tidigare var rummet tapeterat med rosarandiga, handgjorda tapeter som sattes upp i samband med den senaste restaureringen, på 1930-talet. De finns fortfarande kvar, bevarade under de nya tapaterna som fästs med spikar på en träram.

Hantverkarna har använt flera olika inspirationskällor för att kunna ge Linnés tapeter vackra, tidsstrogna mönster. Vid renoveringen valdes tapermönster efter bevarade 1700-talsmiljöer.

– En del tapetprover har hämtats från Linnés Hammarby och överförts till huset på Söderbäcksgatan. Andra kommer från Svartsjö slott och Drottningholmsteatern – som är en gulgruva. Ett mönster med flgelmotiv är taget från en garderob på Drottningholms slott. Tapeten har varit skyddad mot ljus så att de vackra, starka färgerna bevarats, säger Hanna Säfström.

Tapetpappret är så kallad linellump, som innehåller mycket textil. De limmar ihop med ett benlim och sys sedan ihop i väder med linträd innan de spikas upp på väggarna. Tapeterna är mycket hållbara än dagens cellulostapeter, som åldras fortare, gulnar och faller sönder.

Hanna Säfström målar sina färgar och blomsterslingor med en oljeförstärkt linoljefärg, som hon själv blandar till för att få de tätta 1700-talskulörerna.

– Man måste ha en speciell schymp med penseln. Varje streck måste sitta på rätt plats. Det gäller att inte tvaka eller böja penna med motiven, för då förlorar man känslan, säger hon.

I samband med restaureringen får familjen Linné bostad en ny öppna spis som skall placeras i bottenvåningen som en pendant till den ursprungliga spisen som fortfarande finns på plats. Originalen, som är murat i sten och döljs i putsat, har troligtvis hämtats från en grannfastighet.

**FÖR ARBETET MED SPISFRONTE** svarar stuckatören Tommy Segel i Upplands Väsby, vars företag har specialiserat sig på kulturhistoriska uppdrag som att rekonstruera Linnés öppna spis som kröns av ett elegant format snäckskal.

– Vi använde flytande silikongummi som vi penslade på originalspisen. Efter ett par dygn stelnar gummit och då kan formen tas bort från originalen, berättar Tommy Segel.

Vid tillbakå i Upplands Väsby tillsammans med gummiformen blev stuckatörernas nästa steg att gjuta spisen.

Spisfronten, som väger runt 20 kilo, är gluten i så kallat stuckaturgips.

– Det är i princip samma sak som modellgips, och det brinner fort. Spisfronten gick att plocka ur formen efter en timme.

När den torkat skall den "redigeras upp", som det heter på stuckatörspråk. Det innebär att ojämnheter försiktigt pekas bort och gamla skador rätts till. Men detta gäller inte de skrämor som finns på Linnés nya spis.

– Den skall inte vata i nyskick, utan ha kvar samma skador som finns på originalen, till exempel avnötingarna här, säger Tommy Segel och pekar på några av spisfrontens skrämer.

Han tycker det är lite speciellt att arbeta med Carl von Linnés nya spis.

– Det är alltid kul att hålla på med gamla kulturhistoriska jobb, och vår målsättning är hög: ingen museibesökare skall kunna upptäcka med blotta ögat att Linnés nya spis är fejkad.

Text



Anna Bill  
anna\_bill@vt.se  
018-478 12 73

Foto



Pelle  
Johansson

Foto



Hans  
E Ericson



PENSLEFÖRING. Försöket att efterlikna gamla tider tekniker gäller inte penslarna i syntetfiber.



PRECISIONSARDETE. Lennart Tjernberg drar linjer under arbetet med väggarna. Framför sig har han ett foto av den 1700-tals tapeten från Svartö slott som utgör förlagan.



LJUSHUVUD. Arbetet i Linnémuseet startade i augusti förra året och skall vara avslutat i maj.



STUCKATÖRARBEDE. Linnés nya öppna spis kröns av en snicka. Spisen skall ha samma avnötingar och skrämer som originalen.